

Lòng Dạ

Nham Hiểm

Đọc bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay xong, tôi thấy lòng dạ của Vua Hê-rô-đê thật là nham hiểm. Thật vậy, khi nghe ba nhà chiêm tinh hỏi: *“Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người?”* thì ông đã cảm thấy bất an, phập phồng lo sợ cho sự vững bền của ngai vàng mà ông đang ngự trị. Vậy mà sau đó, ông vẫn gượng cười làm ra vẻ vui mừng và nói với ba nhà Chiêm Tinh những lời rất ư là êm ái, thân thiện, và chân thành: *“Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”* Nhưng sau đó, ông đã *sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống”* (Mt 2:16). Quá là nham hiểm và độc ác!

Mà không phải chỉ có một mình Hê-rô-đê là kẻ nham hiểm và độc ác như vậy đâu nhé! Kinh Thánh còn ghi lại hai ông vua khác cũng nham hiểm và ác độc y như Hê-rô-đê vậy:

1. Vua Sa-un bề ngoài thì vồn vã, vui vẻ và ngọt ngào, nhưng trong thâm tâm, ông lại có âm mưu hãm hại Đa-vít: *“Các người hãy nói với Đa-vít-thế này: ‘Nhà vua không đòi sinh lễ nào khác ngoài một trăm bao quy đầu người Phi-li-tinh, để trả thù quân địch của nhà vua.’ Vua Sa-un tính dùng tay người Phi-li-tinh mà hạ ông Đa-vít”* (1 Sam 18:25).
2. Vua Đa-vít, sau này cũng vậy, bề ngoài thì ông tỏ ra thân thiện, lộ vẻ quan tâm đến tướng U-ri-gia, cho ăn uống no say, cho ông về ngủ với vợ, nhưng sau đó ông đã ra lệnh: *“Hãy đặt U-ri-gia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết”* (2 Sam 11:15).

Ngày xưa sao thì nay cũng vậy, vẫn còn đó những Hê-rô-đê đang lớn vồn đầu đó ở trong xã hội, trong nơi làm việc, trong các hội đoàn, trong giáo xứ, và thậm chí ở trong các dòng tu... nữa. Đây là một một lối sống giả nhân giả nghĩa, và là một tội gian dối mà mỗi Kitô Hữu cần phải cảnh giác và phải loại trừ ra khỏi cuộc sống của mình. Nếu có ai đó đang sống hai mặt và hành xử hai lòng, hay có lối cư xử nham hiểm theo kiểu *miệng nam mô bụng một bồ dao găm*, thì xin hãy suy nghĩ lại và xin thay đổi ngay từ hôm nay đi bởi vì *“Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết”* (Lc 12:1). Trước sau gì thì những người chung quanh cũng sẽ nhận ra chân tướng gian xảo, và nham hiểm của mình và như thế mình sẽ chẳng có bạn có bè, sẽ bị cô lập và sẽ phải sống cô đơn, buồn lắm!

Tệ hơn nữa, những người cố tình sống theo kiểu *miệng thì thon thớt nói cười, mà lòng nham hiểm giết người không dao* đối với cha, với mẹ, với ông, với bà, với bạn bè, đồng nghiệp, và với những người chung quanh ... mà không chịu thay đổi, thì họ sẽ không bao giờ nếm được mùi vị của hạnh phúc cả ở đời này lẫn ở đời sau, bởi vì sách Châm Ngôn cho biết: *“Có bảy điều khiến Đức Chúa ghê tởm: Mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian thốt ra lời dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em* (6:16-19).

Chỉ khi nào chúng ta đối xử với cha mẹ, với anh chị em, với con cháu, với đồng nghiệp, với cộng đoàn giáo xứ một cách thành thật, miệng nói sao thì lòng như vậy, thì lúc đó mình mới có bình an, mới có được niềm vui hạnh phúc, và mới có cơ hội hưởng Thánh Nhan Chúa ở đời sau vậy. Amen!

As I finished reading this Sunday's Gospel, I could see that Herod's heart is full of malice and wickedness.

Indeed, when King Herod heard the magi asked: *"Where is the newborn king of the Jews? We saw his star at its rising and have come to do him homage."* he was greatly troubled, his heart filled with throbbing fear for the throne that he reigned and ruled. And yet, he still pretend to be happy, excited and he used friendly, loving and sincere words to please the Magi that he also desire to worship Jesus. He told the Magi: *"Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage."* In accordance with the time he had ascertained from the magi *"he ordered the massacre of all the boys in Bethlehem and its vicinity two years old and under."* (Mt 2:16) King Herod is truly vicious and malicious.

King Herod is not the only one that is wicked and evil. In the Bible also recorded the others two kings that are malice and wicked as King Herod:

1. King Saul is superficial, he appeared to be sweet, friendly and kind but deep down in his heart he plotted to harm David. He commanded: *"Say this to David: The king desires no other price for the bride than the foreskins of one hundred Philistines, that he may thus take vengeance on his enemies."* Saul intended to have David fall into the hands of the Philistines. (1 Sam 18:25).
2. King David is not much different than King Saul, he pretended to be sweet, kind and care toward Uriah, he summoned Uriah and he ate and drank with him, gave him permission to return home to be with his wife, and then he wrote a letter to Joab with the ordered: *"Place Uriah up front, where the fighting is fierce. Then pull back and leave him to be struck down dead."* (2 Sam 11:15)

Whatever happened in the old days is also repeated nowadays, there are still images of King Herod hovering in our society, work place, different organizations, parishes, and even in the religious communities...It is hypocritical lifestyle, and a crime that every Christians should be alert and aware of so that it could be excluded from our lives.

Whoever are living doubled lived or having two-faced in dealing with others with the cynical behaviors...**kind in words but harmful motives**, starting right now, I beg you to think over and try to change your attitudes/behavior *"There is nothing concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known (Lc 12:2)*. Sooner or later, people around us will realize the truth and see how cunning, malignant we are and the result of these behaviors will isolate us and nobody would want to be around us, we would be so alone and lonely.

Worse than that, those who deliberately choose to live this lifestyle, kind in words yet full of malice in motives in the way they treat parents, grandparents, friends, coworkers, and those around them...and they are reluctant to change to convert, they will never experience the true happiness and peace in this life and the life after, as the Book of Proverbs stated: *"There are seven things the LORD hates, haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that plots wicked schemes, feet that are quick to run to evil, the false witness who utters lies, and the one who sows discord among kindred. (Pr 6:16-19)*

Only when we are treating our parents, siblings, relatives, friends, coworkers, and people around us with kindness and sincerity, every words comes from our mouth we meant it and not otherwise...then we will truly inherit peace, joy, and happiness, and hopefully by doing so we will have more chance to inherit the life after with God in heaven. Amen!

Fr. Ansgar Pham, SDD

www.chatinh.org

www.nhachua.net

