

Vui Thật & Vui Giả



Bạn có biết tại sao Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng lại có cái tên *Gaudete Sunday*, tức là Chúa Nhật của niềm vui không? Xin thưa là bởi vì *Chúa đã gần đến* và bởi vì chỉ còn hơn mười ngày nữa thôi là chúng ta sẽ ăn mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2012 của Chúa Giêsu Kitô. Kỷ niệm ngày mà Con Thiên Chúa đã hạ sinh xuống trần gian để cứu độ toàn thể nhân loại, trong đó có tôi và có bạn. Vì lý do đó, cho nên những động từ như *vui vẻ, reo vui, hò vang, phấn khởi, hoan hỷ, nhảy múa ...* được lặp đi lặp lại khá nhiều trong các bài đọc, cũng như trong các lời kinh nguyện của Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng này.

- Bài đọc một: *“Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi ... Vì người, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ ... Vì người, Chúa sẽ nhảy múa tung bừng”* (Xp 3:14,17).
- Đáp ca: *“Dân Xi-on, hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa người, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại... Các bạn sẽ vui mừng... Dân Xi-on, hãy mừng rỡ reo hò...”* (Is 12:2-3,6).
- Bài đọc hai: *“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa... vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến”* (Pl 4:4-5).

Nói đến VUI, thì người ta phải nghĩ ngay đến HẠNH PHÚC, khi sống trong hạnh phúc thì người ta mới cảm nghiệm được niềm vui, bạn đồng ý không? Và khi nói đến niềm vui và hạnh phúc thì bạn nghĩ thử xem, có ai lúc đầu nói rằng: *“Tôi không muốn có hạnh phúc, tôi không muốn có niềm vui”* không? Tôi cam đoan, nếu là một người bình thường, không có ai mà lại chê ghét hay từ chối không muốn kết bạn với Mr. JOY & Mrs. HAPPINESS cả!

Tất một lời, sanh ra trên đời này, đã là con người, ai ai cũng đều khao khát, và ước muốn có được niềm vui và được sống trong hạnh phúc, vì thế cho nên người ta mới nỗ lực hết sức, mới làm mọi cách, và mới dám chấp nhận mọi hy sinh gian khổ, để chiếm hữu và đem lại cho mình, cho gia đình mình và cho tha nhân những niềm vui và những sự hạnh phúc. Thế nhưng, trong khi đi tìm kiếm, trong khi làm mọi cách để chiếm hữu được niềm vui và hạnh phúc, thì rất nhiều người đã bị *tẩu hỏa nhập ma*, họ không có khả năng phân biệt giữa niềm vui thật và niềm vui giả, và cũng không có khả năng nhận ra những sự khác biệt giữa hạnh phúc thật và hạnh phúc dỏm, vì vậy cho nên:

- Người ta mới bỏ bê con cái, gia đình và trách nhiệm để lao vào các sòng bạc, chơi casino, cá độ football ... Họ cho rằng hễ có nhiều tiền là sẽ có nhiều niềm vui, và sẽ có nhiều hạnh phúc. SAI! TIỀN đi liền với BẠC đấy! Tiền, tình, tù, tội, chúng nó có bao giờ lia xa nhau đâu?

- Người ta mới coi thường những giá trị của bí tích hôn nhân, và bất chấp những giá trị của luân thường đạo lý ... đưa nhau ra tòa ly dị, bỏ chồng rẫy vợ, thong dong và tỉnh bơ về Việt Nam lấy vợ nhí, lấy những cô vợ chỉ đáng tuổi con tuổi cháu của mình ... Họ nghĩ rằng khi lập gia đình với một người vợ trẻ, họ sẽ được chiều chuộng, họ sẽ có được niềm vui, sẽ có được hạnh phúc mãi đời. LẦM! Lầm to nữa là đàng khác!
- Người ta mới lao đầu vào hút xì ke, chích choác, hít hà bạch phiến... Họ cho rằng nạng tiên nâu sẽ đem họ vào trong những giấc mơ kỳ thú, với những niềm vui và hạnh phúc tuyệt vời... WRONG! Niềm vui và hạnh phúc của xì ke ma túy chỉ đến với người ta vài phút thôi, sau đó là cay đắng, đau khổ và nghèo đói triền miên, làm gì mà có niềm vui với hạnh phúc dài lâu?
- Người ta mới dán mắt vào những trang web hình ảnh bản thủ, vào những cuốn phim con nhà nghèo, vào những sách báo dâm ô đồi trụy, mới ăn ở với nhau như vợ chồng mà không cần cưới hỏi, mới quan hệ tình dục bừa bãi ... người ta cho rằng sex sẽ đem lại cho họ những niềm vui và hạnh phúc! YES! Vui đấy, hạnh phúc đấy nhưng nó sẽ tồn tại được bao lâu? Chỉ vài phút, hay giờ lắm là chừng vài giờ sau thôi, là người ta sẽ phải đối diện với u sầu, phiền muộn, lo lắng và tuyệt vọng cũng như chán chường!

Bạn có nằm trong con số những người mất đi khả năng phân biệt giữa niềm vui giả và niềm vui thật, giữa hạnh phúc giả tạo và hạnh phúc chân chính hay không? Nếu lỡ tên của bạn nằm trong danh sách của những người đang bị ... *tẩu hỏa nhập ma* thì trong mùa Vọng này, xin bạn hãy suy nghĩ và cầu xin Chúa ban cho bạn trí khôn ngoan, sự minh mẫn cùng với ơn soi sáng của Ngài, để nhờ vậy, bạn mới phục hồi được cái khả năng phân biệt giữa phải & trái, giữa hay & dở, giữa đúng & sai, giữa thật và giả!

Bạn có muốn có được niềm vui dài lâu, có muốn hưởng trọn niềm hạnh phúc thật và *chính hiệu con nai vàng* không? Nếu bạn không muốn thì thôi, tôi không dám có ý kiến, và xin chào tạm biệt, còn nếu bạn thực sự muốn có được những niềm vui thật và những hạnh phúc bền bỉ, dài lâu thì ngay hôm nay, tôi và bạn hãy cố gắng thực hành vài việc mà Lời Chúa mách cho chúng ta:

1. Thứ nhất là hãy cố gắng *sống hiền hòa rộng rãi (Pl 4:5)* tức là dễ tính dễ nết một chút, *chín bỏ làm mười, dĩ hòa vi quý*, không để bụng, không oán hờn, không giận dữ ai dai dẳng đến nỗi *mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn (Ep 4:26)*. Dữ tợn, oán hận, giận ghét, thù dai ... chính là những thứ độc dược tiêu diệt niềm vui của bạn và của gia đình bạn đấy!
2. Thứ hai, *đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho [mình, và] hãy an phận...* (Lc 3:13). Tức là hãy bằng lòng với những gì mình đang có: nhà cửa, công việc làm, xe cộ, vợ, chồng, con cái ... và hãy sống an phận, đừng có cái kiêu *đứng núi này trông núi nọ*, đừng so sánh, cũng đừng bị tị, hoặc ghen tuông với ... hàng xóm, thì lúc đó niềm vui và sự hạnh phúc mới dám đến viếng thăm và cư ngụ trong tâm hồn và trong gia đình của bạn.
3. Thứ ba, *[nếu bạn] có hai áo, thì chia cho người không có; [và nếu bạn] có gì ăn, thì cũng làm như vậy* (Lc 3:11). Bạn đừng quên! *Cho thì có phúc hơn là nhận* (Cv 20:35) khi tôi và bạn tự nguyện sống rộng rãi, quảng đại chia sẻ tiền bạc và của cải vật chất cho những người nghèo túng, cho những người tàn tật, bệnh hoạn và kém may mắn hơn mình, thì ngay lúc cho đi ấy, một niềm vui sẽ dâng lên trong tâm hồn và sự hạnh phúc sẽ tràn ngập lòng mình cho mà xem.

Bạn thân mến, ngoài ba phương cách để chiếm hữu được niềm vui và sự hạnh phúc mà Kinh Thánh mách cho ta ở trên, tôi trộm nghĩ, chúng mình cũng cần phải có thêm một tinh thần lạc quan và tính khôi hài trong cuộc sống hàng ngày nữa. Khi có cơ hội để cười thì bạn đừng bỏ qua, hãy mỉm cười với mọi người, mỉm cười trong mọi hoàn cảnh, lúc thành công, khi buồn chán, khi bị người khác hiểu lầm... Ai bảo mình điên cũng kệ, miễn cười được là OK rồi!

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, bằng một rổ Penicillin ... cứ cười đi rồi bạn sẽ thấy cuộc đời này không đến nỗi u ám và chán chường như mình nghĩ; và những người sống xung quanh mình không đến độ khó thương như mình tưởng đâu! Cuộc đời này và những người ở chung quanh ta rất đáng yêu, và đáng cho ta trân trọng, bạn đừng quên điều ấy!



Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

www.chatinh.org
www.nhachua.net