

# Hãy Về Với Thiên Chúa!

Sau khi tốt nghiệp trung học, Megan tuyên bố với quan khách và bạn bè trong bữa tiệc sinh nhật rằng: *“Ngày mai, tôi sẽ dọn riêng ra một căn hộ và sẽ bắt đầu một cuộc sống tự lập, tôi không muốn làm phiền đến cha mẹ của tôi nữa!”* Nó nói và nó đã làm, bắt chấp sự đau khổ, khóc lóc, năn nỉ, van xin và suy sụp của bà mẹ, nó vẫn dọn ra ở riêng. Kể từ hôm đó trở đi, nay đã gần hai năm, ngày mưa cũng như ngày nắng, lạnh cũng như nóng, thời tiết đẹp cũng như xấu... ngày nào bà Nancy cũng đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và cầu nguyện trong nước mắt, bà xin các linh mục, các tu sĩ, các hội đoàn cầu xin Chúa, xin Đức Mẹ soi lòng mở trí để con gái bà trở về với bà!

Bạn có biết tại sao bà Nancy lại đi năn nỉ, khóc lóc, van xin con gái bà đừng dọn ra riêng, đừng sống tự lập ... rồi lại còn thường xuyên đến nhà thờ, nhờ vả người này người kia cầu nguyện cho con gái bà như vậy không? Nó lớn khôn rồi, đủ 18 tuổi trọn thì dọn ra riêng có gì là lạ lùng ở nước Mỹ này đâu? Nó ra riêng, sống tự lập thì bà đỡ vất vả không phải hầu hạ, đỡ phải vất vả nấu ăn, đỡ phải tốn tiền mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, xăng nhớt, xe cộ, quần áo, son phấn, học phí, giày dép ... cho nó. Khỏe khoản và tiện lợi biết là bao nhiêu, tại sao bà lại cứ muốn nó phải quay trở về với bà như vậy? Xin thưa là vì TÌNH YÊU!

Một chuyện khác! Sau khi lập gia đình, Joe hạnh phúc lắm, ngày nào cũng vậy, tan sở là anh tranh thủ về thật sớm, lo cơm nước, dọn dẹp, nấu cơm nước, lau chùi, đổ rác ... anh làm hết mọi việc cho vợ mình. Vợ của anh chỉ ăn rồi đi học, đi shopping, không phải làm một việc gì cả, bởi vì Joe không muốn đôi tay ngà ngọc của nàng bị hư hoại. Khoảng hơn một năm sau, vợ anh có thai, có người mách cho anh hay là vợ anh đang lén lút quan hệ với Frank, một người bạn chí thân của Joe. Lúc đầu Joe không tin nhưng sau một thời gian, Joe thấy vợ mình có những thái độ khác thường nên anh đã bỏ thời giờ ra theo dõi, cuối cùng *chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng (Mc 4:22)*, anh đã bắt quả tang ngay tại nhà sự bất trung bất tín của vợ và sự đêu cáng của thằng bạn nối khố. Đau khổ hơn nữa Meg báo cho Joe hay tác giả của cái bào thai mà chị đang cu mang là Frank chứ không phải là anh. Frank và Meg đã dọn đi tiểu bang khác để tránh những lời dị nghị dèm pha... Sau sự kiện đáng buồn ấy, Joe trở thành một người khác hẳn, lúc nào cũng bần thần, phờ phạc, anh như người mất hồn. Anh đã gọi phone, viết thư, email, nhắn tin trên Radio, đăng báo ... để báo cho Meg biết rằng anh sẵn sàng tha thứ tất cả, và anh sẽ cu mang và nuôi nấng đứa bé...

Tại sao Joe lại yếu đuối, nhu nhược và lụy tình quá cỡ thợ mộc như vậy cơ chứ? Một người vợ trác nét, bất tín bất trung và tệ bạc như vậy mà tiếc nuối mà làm gì? Tại sao Joe lại đi đăng báo, nhắn tin, và làm đủ mọi cách để van xin, lạy lục cô nàng quay lại với mình, rồi lại còn tự nguyện hy sinh đi cày kiếm tiền mua tã, sữa, thuốc men, và dưỡng dục, cu mang đứa bé như vậy? Câu trả lời cũng là tại vì TÌNH YÊU mà thôi!

Bạn thân mến, nếu bạn và tôi hiểu được rằng chỉ có TÌNH YÊU là động cơ duy nhất để bà Nancy và anh Joe tha thứ, chấp nhận và mong mỗi người thân yêu của họ trở về với gia đình thì may ra chúng mình mới có thể hiểu được tại sao Thiên Chúa, một Đấng cao cả và siêu việt như vậy, mà lại đi hạ mình xuống năn nỉ, van xin người ta, trong đó có tôi và có bạn, quay trở về với Ngài như vậy!

- *Các người hãy trở về với Ta ... Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa ... (Ge 2:12-13).*
- *Ta sẽ làm cho tội của người tan ra như làn khói, lỗi của người biến mất tựa áng mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta là Đấng cứu chuộc người (Is 44:22).*
- *Hãy trở lại với Ta ... Hãy từ bỏ lối sống xấu xa và*

*những hành vi gian ác của các người mà trở lại [cùng Ta] (Dcr 1:3-4).*

- *Hãy trở lại, và Ta sẽ không ngoảnh mặt đi; vì Ta là Đấng Thánh ... Trở về đi, hồi lữ con phản bội... (Gr 3:12, 14).*

Bạn thấy chưa? TÌNH YÊU của Thiên Chúa dành cho tôi, dành cho bạn và cho toàn thể nhân loại này vô cùng thiêng liêng, cực kỳ vĩ đại và bao la bát ngát lắm. Nếu chúng mình lấy tất cả tình yêu của tất cả những người làm cha mẹ dành cho con cái + tất cả những người vợ dành cho các ông chồng + tất cả những người chồng dành cho những người vợ + tất cả tình yêu của các đôi tình nhân + tất cả tình yêu của những người con, người cháu dành cho ông bà cha mẹ ... Bạn cứ cộng hết lại

đi, thì cũng không ăn nhằm gì so với tình yêu vô bờ bến mà Thiên Chúa đã và đang dành cho mỗi người chúng ta, bởi vì chỉ có duy nhất một mình Ngài dám hy sinh tính mạng vì nhân loại (Ga 10:15).

Kinh Thánh ghi lại rất rõ ràng là trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, và tính cho cả đến ngày hôm nay, nhân loại đã không ngừng chống báng, đã liên tục bất tín bất trung và đã phản nghịch chống lại Thiên Chúa nhưng Ngài đã không ngừng tha thứ, và đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để cứu chúng ta.

Bạn thân mến, Thiên Chúa đã, đang, sẽ và sẵn sàng thứ tha cũng như đón nhận tôi và bạn vào lòng từ ái của Ngài chỉ với một điều kiện, đó là chúng mình phải ăn năn sám hối, góm ghét tội lỗi và quyết tâm làm lại cuộc đời. *“Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các người ... Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ ... Tội các người, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông” (Is 1:16-18).*

*“Các người hãy hết lòng trở về với Ta ... Ta sẽ không bỏ rơi người, Ta sẽ không [bao giờ] ruồng bỏ người” (Ge 2:12; Dt 13:5)* Nếu hôm nay bạn nghe được lời mời gọi tha thiết này của Thiên Chúa, thì tôi và bạn hãy mau mau quay trở về với Ngài ngay ngày hôm nay đi. Đừng để Ngài phải mòn mỏi chờ đợi chúng mình nữa!

Để cho việc quay trở về với Thiên Chúa là Cha rất nhân từ của chúng mình được trọn vẹn, tôi xin mạo muội đề nghị với bạn, hãy cùng với tôi cố gắng thực hiện một vài công việc sau:





- Thứ nhất, chúng mình hãy bình tâm xét mình, ăn năn, sám hối xin Chúa thứ tha cho những lầm lỗi, cho những lần tội đã vô tình hay cố ý làm cho Chúa, làm cho ông bà cha mẹ và những người xung quanh phải phiền muộn hoặc đau khổ.
- Thứ hai, tôi và bạn hãy chạy ngay đến tòa Giải Tội, mở miệng xưng thú tội lỗi để qua bí tích Hòa Giải, Thiên Chúa mới ban ơn tha thứ cũng như chữa lành những tật nguyền và những vết thương trong linh hồn của chúng mình.
- Thứ ba, chúng mình hãy hạ quyết tâm trong mùa chay này, tôi và bạn sẽ bỏ đi, hay chừa đi một tính xấu hoặc giảm thiểu 50% những thói quen không lành mạnh, chẳng hạn như:
  1. Bỏ đi cái thú đốt pháo, hết tết rồi đừng đốt pháo, tức là đừng nổ, đừng khoe khoang hay tự cao tự đại, đừng làm khô đôi tai của bà con nữa, tội nghiệp họ lắm!
  2. Bỏ đi cái thú nuôi ong, đừng nói những lời châm chích, đừng nói cạnh nói khoe, đừng nói những lời nói thiếu bác ái, đừng phát biểu những lời gươm giáo nữa!
  3. Bỏ hay bớt đi cái thói quen hút thuốc lá, nhậu nhọt, rượu bia, xem phim, bài bạc ...
  4. Bỏ đi cái tính lười biếng. Siêng năng đi tham dự thánh lễ, đi Châu Thánh Thể, đọc kinh cầu nguyện sớm tối và nhất là chịu khó đọc Kinh Thánh mỗi ngày 5 phút thôi!

Nếu tôi và bạn thực hiện được những việc ở trên thì tôi chắc chắn là mùa chay năm nay sẽ là một mùa hồng ân và là mùa cứu độ của chúng mình, bởi vì khi trở về Nhà Chúa, tôi và bạn sẽ được ngụp lặn trong sự hạnh phúc, trong bình an và trong biển tình yêu của Ngài. Hãy mau mau quay trở về với Chúa ngay ngày hôm nay bạn nhé! Thiên Chúa đang chờ đợi bạn đấy!

**Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD**

[www.chatinh.org](http://www.chatinh.org)

[www.nhachua.net](http://www.nhachua.net)

